

SMUTTUR

Et par dage med sang, musik og gøgl, når Hildesheim holder "Pflasterzauber" sidst i august

10 byer i samarbejde

Hildesheim er med i et turistsamarbejde i delstaten Niedersachsen. 10 byer er med og arbejder sammen om markedsføring af deres arrangementer året igennem. De andre byer i turistsamarbejdet er: Braunschweig, Celle, Göttingen, Goslar, Hameln, Hannover, Lüneburg, Wolfenbüttel og bilbyen Wolfsburg. Nordligste by af de ni er Lüneburg, 365 kilometer fra Odense, sydligst er Göttingen, 575 kilometer fra Odense. Afstanden til Hildesheim fra Odense er 485 kilometer.



Akrobatik på markedspladsen er et fast indslag til Pflasterzauber i Hildesheim.

Sang i gaderne og gang i sagerne

Hildesheim er et behageligt pitstop på vej sydpå, knap 500 kilometer fra Odense.

Men byen har meget andet og mere at byde på end en overnatning på vej mod fjernere mål. Især hvis man rammer Hildesheim i den sidste weekend i august, hvor der i år for sjette år holdes "Pflasterzauber" - et par dage med gademusik og gadekunst i alle afskygninger.

I to dage er Hildesheims indre by, hvor markedspladsen Markt er det naturlige centrum, én stor friluftscene for klovne, musikere, jonglører, akrobater og gøglere i al almindelighed.

Sidste års lille smagsprøve på disse dage, hvor der virkelig er gang i sagerne og sang i gaderne, gav mod på mere.

Det kan absolut anbefales som mål for en smuttur, for der er masser at se på, og Hildesheims indre by er ikke større, end at man kan slentre rundt til det hele.

På en lun sommeraften nåede vi at opleve et par brasilianske kvindelige akrobater, der kunne slå knuder på både dem selv og deres tykke tov, der var hængt op i et kæmpe træ på en af de små, hyggelige pladser.

Vi lyttede til et noget alternativt orkester med en meget livlig tubaspiller som frontfigur, så akrobatik midt på markedspladsen plus en masse andet, som bare gør det ekstra hyggeligt at bevæge sig gennem byen.

Rammer man ikke Hildesheim lige under "Pflasterzauber", er der meget andet at tage sig til. Hildesheim er kendt for sine smukke kirker, blandt andre Mariadomkirken og St. Michaeliskirken.

1000 år gammel rose

Begge har siden 1985 været på Unesco's verdensarvliste. Kirkerne rummer kunst fra romantikken, blandt andet loftsmaleriet i St. Michaeliskirken og bronzestøbninger i domkirken.

En 1000 år gammel rosenbusk, som vokser op ad klostermuren i domkirkens gård, regnes for verdens ældste, levende rose. Rosen er blevet symbolet på Hildesheim, som blev udsat for kraftige bombardementer under krigen.

Derfor bedrager skindet, hvis man tror, der er tale om en gammel middelalderby, for mange af de bindingsværkbygninger, som ligger ud til markedspladsen og andre steder i den indre by, er rekonstruktioner og opført efter krigen, hvor de oprindelige bygninger blev bombet i grus.

Også rosenbusken tog skade, da dele af den brændte efter et bombardement. Rødderne var dog uskadede, og rosen begyndte at skyde igen efter krigen. Den blev hurtigt et symbol på en ny begyndelse, og rosen har siden været symbol for byen Hildesheim.

Af andre seværdigheder, der tåler et nærmere tjek, er Roemer- og Pelizaeus-museet, som er kendt for sin oldægyptiske samling.

Den skulle høre til en af de bedste i Europa. Det smukke Knochenhauer-Amtshaus rummer bymuseet, hvor man kan lære noget om Hildesheims og de nære omgivers historie.

Museet ligger tæt på den gamle markedsplads, som er et naturligt samlingspunkt midt i byen.

Og har man brug for en bekvem overnatningsmulighed, så kan hotellet, der ligger på markedspladsen, Van Der Valk, varmt anbefales. Får man et af værelserne med udsigt over pladsen, er det en ekstra bonus.

Turistsamarbejde

Hildesheim ligger lidt syd for Hannover i delstaten Niedersachsen med godt otte millioner indbyggere, hvor 10 byer er gået sammen for promovere sig selv og hinanden.

Både hovedbyen Hannover og mindre byer som Lüneburg, Hameln og Goslar er med.

Hildesheim har omkring 100.000 indbyggere og er altså omkring det halve af Odenses størrelse.

Af **Jørgen Volmer**
jvo@fyens.dk

